

Beretning fra nytårskuren 25. januar 2024.

Ligesom tidligere nytårskure drak vi kaffe og spiste croissanter i Havglimts festsat kl. 10. Som altid, når vi mødes, var stemningen høj med det samme.

Vi afsang Jens ny digtede sang "Ræk frem din hånd" på melodien 'Sku gammel venskab rent forgå', hvorefter han fortsatte med en lille velkomsttale.

Herefter gik snakken livligt.

Vi fik en enkelt Kyndelmisse snaps fra Solgården og sendte tanker til Erland, som desværre ikke kunne deltage pga en slem forkølelse.

Efter kaffebordet spadserede vi til stranden og videre på en lille rundtur på lystbådehavnen.

Nu var vi rigtignok sultne. Hurtigt fik vi stillet bordene i kvadrat, og maden kom på bordet. Trods sult og tørst afsang vi alle sangene på side 1 af Jørgens HKS sanghæfte. Tak til Jørgen for dette arbejde. Flot. Vi blev desuden præsenteret for Jørgens forslag til et Logo for det HerreLige KulturSelskab. Atter tak til Jørgen. Forslaget vil fremover blive anvendt passende steder.

Vi drøftede vort næste arrangement. Mange spændende forslag blev vendt. Vi besluttede, at takke ja til Poul's tilbud om en guidede 'tur på heden' med evt. afstikker til den tyske indvandrer kirke.

Sæt kryds i kalenderen ud for **torsdag den 18. april 2024. Kl. 1030 ved Kongenshus mindepark.**

Igen i år fik vi festplatter fra Clausens Fiskehus i Aarhus. Lækkert, lækkert. Hertil forskellige liflige vine.

Steen havde sikret, at vi ikke skulle komme til at mangle brød. Når I kommer besøger Anelise og Jens, skal I være velkomne til at få brød med hjem fra deres fryser. Her ligger 7 hele "flûtes" så store som hele franskbrød. Det burde vi have delt, inden vi skiltes.

Efter vi havde stillet den værste sult og tørst og havde fået snakket godt med hinanden, læste Steen et digt for os om 'De tre vise Mænd' som ifølge Johannes Møllehave skulle igennem så mange trængsler for at komme tidsnok til Jerusalem med guld, røgelse og myrra skær til det lille Jesus barn som lå i en krybbe. Og det var i grunden ikke noget dårligt sted at befinde sig, blev vi belært. Tak til Steen for den spændingsgørende oplæsning. Og tak til Peder for belæring

Peder holdt Nytårs-kur talen. Tak til Peder for tænksomme refleksioner over det forgangne år, hvor særligt sportsjournalisternes overstadigt positive nationalistiske ordstrømme havde begejstret og bragt danskerne i overstadig glæde ved at være danske.

Jørgen oplæste en artikel, som han havde fået optaget i Aarhus Stiftstidende i 2002. Jørgen beskrev flere samtaler, som blev ført højtlydt på mobiltelefon i toget mellem Fredericia og Aarhus af en fremmed mand.

Efter offentliggørelsen ringede den fremmede mand til Jørgen og spurgte, om han havde optaget hans samtaler. Det var en lettet mand, som fik det negative svar: "nej, det havde Jørgen ikke."

Tak til Jørgen for at tage os med på togrejsen

Vi skiltes ved 16- tiden. Tak for det herrelige samvær.

Jens Kjellow