

Referat fra møde i DHK den 18.04.2024

Kære Svend.

Det var ærgerligt, at du ikke kunne være med på vores træf på alheden.

Vore to nye medlemmer af DHK Ole Magnussen og Erik Bjerrehave var med for første gang. De udtrykte glæde over samværet med DHKs medlemmer og vice versa.

Poul havde påtaget sig opgaven med at tilrettelægge vores udflugt.

Vi mødtes på P- pladsen ved Frederiks kirke, hvor Poul tog imod os med kaffe, morgenbrød, smør og ost.

Gensynsglæden var stor og en hyggelig snak udfoldede sig inkluderende Ole og Erik.

På kirkegården traf vi en meget vidende dame, som engageret fortalte om kirkens historie og beliggenhed. Spørgelysten fra vor side var stor.

Vi fik at vide, at Frederik den Femte i 1766 opfyldte sit løfte til de tyske indvandrere om opførelsen af en kirke, idet kirkestrid, hård skat og militærtjenest i Tyskland havde medvirket til at få dem til at rejse herop. Tyskerne tilhørte for nogens vedkomne de reformerte resten var ligesom de danske lutheranere. Der var to gudstjenester om søndagen. En gudstjeneste med en tysk præst på tysk og en med en dansk præst.

Tyskerne grupperedes omkring Haurdal og Grønhøj. Der var ingen kirke i byerne, så for at tilgodese de to samfund opførtes Frederiks kirke præcis midt mellem brøndene i de to byer.

For at understrege den enkeltes tilhørsforhold til sin by blev de personer fra Haurdal begravet på den side af kirken, som ligger tættest på Haurdal, og tilsvarende gjaldt for beboerne fra Grønhøj.

Inde i kirken kunne vi se Maja Lisa Engelhardts alterbillede som forestiller Kristus, der træder frem bag tæppet. Foran alteret ligger Maja Lisa Engelhardts altertæppe med motiver hentet fra Paktens ark.

På kirkegården vidner de mange tyskklingende navne om kartoffeltyskernes liv på alheden. Mange af navnene opfatter vi i dag som værende danske!

Fra kirken kørte vi til museet for 'Kartoffeltyskerne'. Et spændende museum, som giver et indtryk af livet dengang og de redskaber som anvendtes. Her fri adgang, og der er god basis for timers forundring over livet og tiden den gang.

Poul måtte skynde på os. Vi skulle også opleve alheden set fra et udkigstårn i tre stokværk, inden frokosten skulle indtages i Kongens Hus kro. Poul havde en overraskelse i baghånden til os. En lille genstand i små glas under tårnet. Tak Poul.

Vejret var med os. Tørt og solrigt netop som jeg besteg tårnet og nød udsigten. Og så videre til frokosten.

Vi sang nogle vers fra Jørgens sanghæfte og afholdt en kort præsentationsrunde til glæde for Ole og Erik. Jørgen vil i øvrigt fremstille et ark med navn og billede af os, således at det bliver lettere at lære vore navne for nytilkomne herrer.

Efter frokost var der mulighed for at vandre / køre ned i hededalen og bl.a. bese de mindesten som dels står op og vidner om de herreder, som har været involveret i opdyrkningen af heden, og de mindesten, som ligger ned og med navns nævnelse fortæller om de personer, som har deltaget i opdyrkningen. Her iblandt Peders bedstefar.

Det var atter en dejlig dag i Det HerreLige KulturSelskab. Vi bøjer os for Poul's tilrettelæggelse af turen og for hans store viden, som han delte glad og munter med os.

Vi besluttede, at vores næste træf vil kunne være den **torsdag den 26. september**. Vil I venligst snarest at kigge i jeres kalendere og **sende mig en mail**, om I kan denne dag.

Det blev foreslået, at næste træf skulle være en rigtig kunst-tur. Dernæst blev industrimuseet i Horsens foreslået og Horsens kunstmuseum. Der kom også forslag om besøg af Koldinghus og Trapholt. Også museet Clay i Middelfart blev nævnt.

Konklusion: De tre tur planlæggere Ole, Steen og Jørgen vælger frit, hvad vi skal opleve.

Jens Kjellow