

Mine herre, kære venner.

Det var da en herrelig dag i Bruunshåb. Desværre kunne Ingolf ikke være til stede, men jeg kunne overbringe en frisk hilsen fra ham til alle de øvrige herrer.

Stor tak til Flemming for et godt forarbejde for vores udflugt til Papfabrikken i Bruunshåb.

Besøget rummede meget mere end deltagerne havde forventet. Ikke mindst på grund af Erik Nørgaard Pedersens meget professionelle og meget vidende rundvisning. Tak til Erik.

Dejligt var det også, at vi nu kan tælle Erik blandt medlemmerne af Det HerreLige KulturSelskab. Erik bor sammen med sin hustru Tove i Sdr. Rind, hvor Flemming og Erland også bor. De tre herrer har et langt bekendtskab med hinanden bag sig.

Vi er nu oppe på 10 medlemmer. Og jeg fornemmer en rigtig god kemi blandt os alle. Det lover godt for DHK's fremtid.

På vores møde blev vi enige om, at vores næste sammenkomst skal henlægges til Svendborg Sund. En mandag i maj måned.

Vi har fire mandage i maj måned: d. 4., 11., 18. og 25. Jeg skal bede jer om snarest at byde ind med en dato. Jeg kan selv alle mandage.

Hvis I går ind på Baggårdsteatrets hjemmeside (baggårdsteatret.dk) kan I læse om lydforestillingen "Sundets Stilhed". Prisen for en app angives til ca. 60 kr., og så kan den genbruges indtil september 2022.

Vi skal på en 2½ times vandretur langs Svendborg Sund stifte bekendtskab med 6 forskellige forfattere: Josefine Ottesen, Mikael Josephsen, Jesper Wung-Sung, Tom Kristensen, Karin Michaëlis og Bertolt Brecht. Alle 6 forfattere har haft en tilknytning til Svendborg. De tre førstnævnte forfattere vil selv tale til os, medens skuespiller Lars Mikkelsen lægger stemme til de tre sidstnævnte forfattere.

Vi skal hver især anskaffe app-en. Det gøres på Baggårdsteatret hjemmeside.

Kan vi mødes kl. 10 i Svendborg den pågældende dag eller er det for tidligt.

Er der nogen, der har forslag til dagens fortæring?

Vi kunne medbringe fortæring i køletasker, og så finde et smukt sted, hvor vi kunne indtage maden, for selvfølgelig skinner solen fra en skyfri himmel den dag.

Jeg vedhæfter nogle sigende fotos fra i går.

Med herrelig og kærlig hilsen

Jens