



D. 4. marts 1941 skrev Viborg Stifts-Tidende under overskriften:

### HJEMSTAVNSSANG

”Ved en Fastelavnsfest paa Egekroen i Aftes i Borgerforeningen for Nonbo og Hald Ege blev følgende smukke Sang Sunget. Den er skrevet af fhv. Regnskabsfører Poulsen, og tilegnet Borgerforeningen.

Melodi: Nyboders Pris

Nu jeg synge vil en lille Vise  
om Hald Ege i den gamle Skov,  
denne Bostavn vil jeg gerne prise,  
ej for tit jeg synge kan dens Lov.  
Disse Ege, krogede og sære,  
formede i Livets haarde Strid,  
er med Tiden blevet mig saa kære,  
minder om en længst forsvunden Tid.

Her er smukt, naar Foraarsolen skinner,  
og naar Birk og Eg sig folder ud,  
naar Konvaller vi i Mængde finder,  
og naar Bøgeskoven grøn staar Brud,  
og naar Lyngens røde Blomsterflade  
til vort Sind har Skønhedsglæde bragt,  
mest maaske, naar Egeskovens Blade  
straaler varmt i Høstens gyldne Prag.

Skøn er Søen, der ved Hald sig breder,  
mellem lyngbegro'de Bakkers Hæld.  
Alvor til vort Sind Naturen leder,  
er saa yndefuld alligevel.

Her i Ravnsbjergs dybe, skønne Slugter  
vokser højt og frodigt Enebær.  
Op til Lyshøj Vejen smukt sig bugter.  
Ud i søen Pynt med Bøgetræ'r.

Jeg her følt, at ingen andre Steder  
er Naturen rig og stærk som her.  
I den gamle Egeskov sig breder  
Gyvelbuske, Lyng og Enebær.  
Caprifolen slynger sine Ranker,  
Ja, af alt, jeg saa i Dannevang,  
skønnest er vor Egn i mine Tanker,  
derfor priser jeg den her i sang”.



Boserup Poulsens selvportræt

Om sangen er skrevet til fastelavsfesten i Egekroen i 1941, eller til en tidligere fest i borgerforeningen, ved vi ikke, men vi ved, at sangen dukkede frem igen i 1980 og har siden været sunget ved utallige sammenkomster her på egnen. Et Sankt Hans bål i Hald Ege uden denne sang er vel utænkeligt?

Frederik Vilhelm Boserup Poulsen er født i Randers i 1873 og boede det meste af sit liv i Lyngby ved København. Han arbejdede som regnskabsfører ved DSB indtil 1934, hvor han lod sig førtidspensionere af helbredsmæssige årsager i en alder af 61 år.

I 1934 byggede han huset ”Egehøj”, Trinbrætvej 10, hvor han boede til sin død i 1942. Han havde mange kunstneriske evner, der bl.a. kom til udtryk gennem hans malerier, som bl.a. har været udstillet på Charlottenborg. Hald Ege Samlingen er i besiddelse af selvportrættet, der ses i denne artikel.

Til Nonbo Skole skrev han bl.a. en skolekomedie over eventyret ”Prinsessen, der ikke kunne sove”. Til Hald Ege Borgerforening skrev han et par stykker med titlerne: ”Onkel Konrads vilde ideer” og ”En elev i sang”.

På Hald Ege Samlingens vegne  
Kai Juhl Jørgensen og  
Poul Harald Christensen