

Mine Herrelige venner Da vi mødtes på Brunshåb og drak kaffe sammen fortalte Steen mig om hans store interesse for nisser. Han må være vores ekspert på nisser og det er godt at vide i denne tid. Jeg har kun i korte glimt set noget til nissefamilien som bor på kirkeloftet i Hjortshøj. En 4. Kl som var på besøg i kirketårnet kan bekræfte at de stadig er der. Min erfaring med nisser vil jeg gerne dele med dig Steen og selvfølgelig også med vore herrelige venner (I denne for vort land så vanskelig en tid). For ikke at gøre historien alt for kort sender jeg jer den hilsen som jeg i 2018 skrev til MR og personale ved kirken. Deri vil i møde min hjælpenisse som nu bor under stråtaget i Den Gamle Skole hvor jeg har mit MR-kontor. Nu om dage er nisser noget man hører om og sjældent ser; på samme måde som det forholder sig med det sønderjydske kaffebord. I fortællingen vil I også møde engle og lidt om Jesus, men det er også udmærket i disse tider. Alle aktiviteter i sognegården er lukket ned i denne tid og ingen husker at vande blomsterne; troede jeg. Forleden fik jeg dokumentation for at de bliver passet godt. I min mailboks var det et billede af en smuk og glad plante og en selfie af min hjælpenisse som hviler sig efter hårdt arbejde. Han er åbenbart flyttet ned i konfirmandstuen nu der er stille hver dag. Ja det er stort set hvad jeg ved om nisser. Jeg håber dette kan være til nytte og lidt lidt opmuntring for jer i denne tid. Ha det godt og hold fingrene fra de nye virus. Mvh Peder