

## Nyårstaffel i DHKS 2023.

Start med sangen.

Denne tale skal være en hyldest til alle medlemmerne af DHKS og til andre aktive mænd.

Den bliver kort, men kraftfuldt som en Maggiterning, nydes i små bidder. Indeholder klassiske bemærkning fra en ældre herre.

Det er ikke nødvendigt at være glad, for der er meget man kan være bekymret over.

Alt har en modsætning, til alt hvad du ser er der en modsætning.

Det er mit vigtigste budskab.

I får et øjeblik til at tænke over det.

Jeg læser hver dag aviser og ser fjersyn og de mange fragmenter af verdensbilledet giver mig et solidt grundlag for at være bekymret.

Grumme overskrifter dæmper hurtigt den glade forventning om en ny god dag som morgensolen lige har skabt.

Livsmødet må derfor hentes et andet sted, - i det nære, i det vi kan se med vore egne øjne.

(Husk modsætningen).

I gamle dage stod der en bænk udenfor købmanden og her blev det virkelige liv iagttaget, kommenteret og forstået, - af mennesker på livsnedtrapning.

De var hverdagsfilosoffer med specialle i det nære liv.

Nu er bænken væk, købmanden er væk, mændene er væk. Usynlige. Kvinderne er til Torsdagscafe med sang og musik i sognegården.

2022 har været et rigtig godt sportsår med mange gode aktive timer.

Det er beroligende at der er plads til sport på forsiden.

Jeg har også været aktiv.

Jeg så starten på turen i Nr. Vorupør og afslutningen på turen hos min familie i Sønderjylland.

Ved årets VM spillede vi os til den første plads i hel særlig gruppe.

Danmark, Spanien, Belgien og Brasilien blev til deres egen store overraskelse til en gruppe af fiaskoer der hurtigt blev sparket ud af turneringen, de kunne pakke sammen og rejse hjem medens andre hold strålede ved en helt uventet succes. Godt scoret.

Hele den komplicerede verden og den politiske situation får vi hver dag serveret i små let fordøjelige bidder.

De danner grundlag for for vore trygge, urokkelige opfattelser.

Vi får et mediesyn på mange ting.

De de bliver en del af vore værdier.

De danner vores fundament.

Et puslespil som går op, og vi ser ikke at noget mangler.

**DHKS' er aktive seniorer der undersøger hvad livet har at byde på.**

**Vore egne begivenheder er ikke alt for os.**

**Vi iagttager, vurderer og kommenterer ud fra vore erfaringer og det mediebillede af verden som vi har tilegnet os.**

(Alt er ved det gamle. Alt er forandret.)

Kristeligt Dagblad var i julen tynd med sider få fordi de prioriterede gode nyheder.

På 32 % af de folkekirkelige arbejdspladser har mindst 1 medarbejder indenfor se de sidste 5 år oplevet en ubehagelig situation.

Jeg spiller ikke computerspil med ultimative løsninger på alle udfordringer.

For mig er ludo brutal nok.

Hvor kan vi aktiv være en del livet.

I Det Herrelige Kulturselskabe.

Vi ser flere sider af en situation, sanser og husker, får dem til at passe ind i vores billede.

Det bliver vores sande billede.

Vi ser og sanser og husker.

Alle valgene får betydning hele vejen igennem livet.

Til slut sidder vi på bænker som filosoffer og bekræfter os i vores grundsyn.

Folkeligt skal alt nu være.

Folkeskolen, Folkebiblioteket, Folketinget, folkepension.

Alt omkring os er folkeligt.

Nu har vi også fået Folkehuset? Det findes alle vegne.

Et højt begavet barn skal snart begynde i skolen, det er et problem som skolen ikke har god erfaring med.

I USA skød 6 årig dreng sin lærer i klasseværelset efter et skænderi.

De nærmere omstændigheder kan vi selv udtænke.

Lektor Blomme syndrom.

Årets dansker er i min optik ham der engang fik stor tilslutning til at kæmpe for ærlighed i EU og nu som leder at et lille parti er et levende bevis på det modsatte.

Den undertekst bliver lige stående et øjeblik.

I Hjortshøj laver kirken mange aktiviteter for børn og unge, babysalmesang, legestue, børnegudstjenester og korsang.

Korlederen fortalte mig at det vigtigste ved korsang for børn er vejtrækningen. For uden vejtrækning dør man.

Uden børn har kirken ingen fremtid.