

Kære alle de herrer i Det HerreLige KulturSelskab.

Vejrudsigten lovede rusk og regn torsdag d. 6. oktober 2022, så vi (Per, Erland og Poul) kørte fra Viborg med regnfrakker og gode vandrestøver i bagagerummet. Vel ankommet til Odder blev vi modtaget af Jørgen, Peder og Svend og snart efter dukkede Torben og Steen op. Vi manglede desværre vores tovholder Jens, men vi sendte venlige tanker til dig Jens og vi ved, at du mærkede dem. Vi glæder os meget til at se dig igen.

I strålende solskin startede Jørgen vores kunstneriske rundtur i Odder. Vi blev ført vidt omkring og Jørgen talte med stor begejstring om de forskellige kunstværker og bygninger vi kom forbi. Vi havde endda den sjældne ære at se Odder Å skifte løbsretning tæt ved Rådhuset. Peder tog en masse billeder, som kan ses her på hjemmesiden og han har tilføjet spøjse kommentarer.

Vejret holdt, vi fik kun lige et par dryp og efter den berigende og lærerige vandretur, flot arrangeret af Jørgen Søes Hejlsvig, tog han os med ind i Oddergrisens spisevogn, vistnok efter opfordring fra Jens, hvor vi alle spiste os overmætte i de store stykker smørrebrød, godt at Jørgen havde fravalgt æblekagen, – et dejligt måltid.

Jørgen holdt en lille tale (den har jeg ikke) og han havde skrevet sange med fine tekster, som kan ses her på siden.

Under kaffen talte vi om et næste arrangement og blev enige om en tur til Gudenåcentralen ved Tange, måske med kanosejlads, en gang til foråret 2023. Svend vil sørge for at vores nytårstaffel kan blive holdt i Hou i starten af januar.

Tak for en dejlig dag i det gode selskab med Det HerreLige KulturSelskab.

De herreligste hilsner

Poul