

Svend's referat fra DHK's besøg i Den Gamle By torsdag 23/11 2023

Torben, som var planlægger på besøget i "Den Gamle By" i Aarhus, bød velkommen ved hovedindgangen. Vi startede kl. 10,00, hvor vi tjekkede ind og blev modtaget af vores kvindelige guide, som skulle forestå rundvisningen hovedsageligt med vægten lagt på tidsrummet 50-erne til 70-erne. Det viste sig i øvrigt, at guiden var en god bekendt af Jørgen.

Det blev en spændende "rejse" tilbage til disse årtier, hvor vi fik lejlighed til at komme ind i diverse butikker, hvor butikspersonalet (frivillige) beredvilligt besvarede spørgsmål og fortalte om datidens detailhandel og de produkter, som vi jo alle kendte fra den tid, da vi selv var børn og unge.

Vi søgte ly for den kraftige regn hos Fords automobilforhandler, hvor personalet beredvilligt fortalte om de udstillede biler.

Jørgen fortalte, at hans moder havde fået en Ford T i fødselsdagsgave i 1925. Jørgen havde stadig købsnotaen. Den havde kostet godt 5.000 kr. Han lovede at sende en beretning om købet til personalet i forretningen. Jørgens meget interessante og lyriske beretning ligger nu tillige på Pouls DHK site.

Den underjordiske udstilling med det gamle lokomotiv var også et imponerende syn.

Vi mødte en skærslipper siddende på sin cykel – syngende en "En skærslippers forårssang" mens han sleb sine knive og sakse. Vi besøgte det nye museum for avistegnere, som v.ar spændende læsning.

Vores besøg sluttede med en let frokost på "Gæstgivergården" i hyggelige omgivelser.

Jørgen fortalte, at han havde skrevet to vers til lejligheden, men vi kunne nok ikke afsynge dem, da lokalet var fyldt med gæster. Dette mente Steen ikke skulle være nogen hindring for afsyngelsen af versene. Resolut slog Steen kraftigt på sit glas. Alle gæster stoppede med at spise, der blev helt stille i lokalet. Steen fortalte derpå med høj stemmeføring, at vi ved dette bord gerne ville synges for gæsterne. Én af herrerne i Det HerreLige KulturSelskab, som sad ved dette bord, havde skrevet nogle vers til netop denne dag. Kunne vi få lov til at afsynge versene? Det blev godkendt.

Vi rejste os og sang godt igennem. Begge vers to gange. Underholdningen blev godt modtaget og belønnet med klapsalver.

Tak til Jørgen for digtene.

Herefter takkede vi hinanden for en god dag – med stor TAK til Torben 😊