

Mine herrer, kære venner.

Det var igen en herrelig dag i Det Herrelige KulturSelskab.

Vi havde fornøjelsen og glæden af samvær med aspirant Per Fabricius genbo til Poul.

Vi havde endvidere fornøjelsen og glæden ved for 2. gang at være sammen med Jørgen Søes Hejlsvig, som på hjemturen udtrykte ønsket om, at vi laver en fortegnelse over medlemmerne i DHK med navne og mailadresser. Jørgen, som er en super billedmager, vil tilføje et foto af jer til denne fortegnelse, således at det bliver lettere at lære navnene på os alle for de sidst tilkomne.

En stor tak til Poul for en vel tilrettelagt og gennemført tur i Viborg og omegn, hvor turens røde tråd var mæcenen den danskfødte Thor Lange, som fra sin bopæl i Moskva i begyndelsen af 1900 tallet skænkede os en fin samling mindesmærker for historiske begivenheder, som erindrer os om vor danske rødder. En tråd inden for tråden var digteren Steen Steensen Blicher.

Vi samledes om mindestenen for slaget på Grathe Hede.

Efter Blodgildet i Roskilde, hvor kong Knud Magnussen blev dræbt, flygtede Valdemar den Store såret til Viborg. Her giftede han sig med Knud Magnussens søster Sofie, hvormed han sikrede sig opbakning fra Knuds tilhængere. Valdemar begyndte at samle en hær for at imødegå et truende angreb fra Svends side og en gang for alle afgøre, hvem der skulle have magten i Danmark.

Det afgørende slag kom til at stå på Grathe Hede den 23. oktober 1157. Svends hær blev besejret, og han selv måtte flygte. Kort efter slaget blev han dog dræbt af en bonde, mens han gemte sig i Grathemose. Valdemar den Store var herefter Danmarks enekonge.

Vi kørte gennem skønne landskaber, som endnu flimrer for mine øjne ligesom rækkefølgen af begivenheder gør. I forbifarten så vi den gamle skole i Lysgård" kendt fra Blichers novelle "A bindstouw".

I Thorning gjorde vi holdt ved kirken. På kirkegården ligger Mads Doss begravet. Vi sang Blichers sang om Mads Doss ved hans grav.

For mig, der ikke er vestjyde, er det svært at fange indholdet, men

på <http://www.skjaldesang.dk/estrato.php?Page=vissang&sid=333> har man arbejdet med en oversættelse af teksten.

Tæt ved står en mindesten over kyradsereren Claus Vattrup kendt fra Blichers fortælling om 'Messingjens'.

Nord for kirken ligger præsten og folketingsmanden Jesper Langballe begravet. Per berettede inspirerende om Jesper Langballe og om Tidehverv, som havde været Jesper Langballes og fætterens Søren Krarups kirkeligt stæde. Poul supplerede med personlige erindringer om pastor Langballes entre på Thorning skole, hvor Poul havde været

viceskoleinspektør.

Poul har været viceskoleinspektør i Thorning i 7 år og Blicher har været præst i Thorning i 6 år. Poul mener beskedent, at Blicher nok har efterladt et større fodaftryk. Men, kære Poul, det kan kun eftertiden vise.

På et udsigtspunkt i Dollerup bakker gjorde vi holdt og nød udsigten sammen med et lille glas Arnt bitter. Tak for skænken Poul.

Naturen omkring Hald Sø er enestående. I Finderup holdt vi ind ved mindesmærket over "Mordet i finderup lade" på kong Erik Klippinge. Igen et mindesmærke doneret af Thor Lange.

Mindesmærket står på et lille jordlod som Pouls oldefar havde solgt for 20 kr. Poul fremviste det håndskrevne salgsdokument.

Poul havde fået at vide, mindesmærkets kors, som er indtegnet i en cirkel, stammer fra et mindesmærket over en dansk konge, som havde regeret over Gotland. Da Poul jo er en grundig mand, havde han og hans hustru Ellen netop foretaget en rejse til Visby, Gotland, for at konstatere, at det er korrekt.

Cafe Morville i centrum af Viborg var rammen om vores måltid. Stemningen var som altid, når vi samles, helt i top. Næste eventforslag blev drøftet.

En tur til Brunkuls lejrene i Søby, vandring på digterruten langs Svendborg Sund, besøg på Gl. Estrup, guidet tur af Jørgen Søs Hejlsvig i Odder til forskellige udendørs kunstværker og en tur til Ærø under ledelse af Ingolf.

I første omgang vil Jens drøfte turen til Ærø med Ingolf med henblik, at den skal foretages ultimo august / primo september og helst på en torsdag.

Der blev udtalt ønske mulighed for overnatning på Ærø, og at vore kvinder skulle kunne tages med på turen. Dog således, at den herrelige del fortsat forbeholdes herrerne. Jens tager kontakt til Ingolf og vender tilbage til jer.

Vi afsluttede vores "tour de Thor Lange" ved mindestenen for kong Erik Ejegod på resterne af det gamle borganlæg 'Borgvold' ned mod Nørresø.

Mættede af indtryk tog vi derefter afsked med hinanden.

Tak til Poul for din indsats, tak til jer allesammen for det dejlige samvær og velkommen til Per.

Med herrelig og kærlig hilsen

Jens

PS. Fotos fra turen kommer senere