

Kære alle

Julen er nissernes fest, det ses tydeligt på antallet af nisserhuer i december.
I DGS har vi nogle fine små engle, men det med Jesus går vi lidt stille med.
Mere om det senere.

-

Jeg har i mange år haft en hjælpenisse på kontoret i DGS, en kvik lille fyr som blev nødt til at flytte hjemmefra da dusinet var fuldt, og de blev for mange på kirkeloftet. Det var ikke uden problemer at flytte, for på loftet i den gamle skole boede der en gnaven grand grandonkel sammen med en trivelig grand grandtante. UD var det eneste der blev sagt.

Så gemte han sig i brændeskuret.

Bag en tom brændekurv.

“Brændekurve skal ikke være tomme,” tænkte han, “Brændekurve skal være fulde”.

Han tog øksen; chop, chop, chop og hurtigt var kurven fuld.

Tilfreds lagde han sig til at sove.

Han vågnede ved at døren blev åbnet og nogen vraltede ind; så lød nogle grimme nisseord, for hverken øksen eller kurven stod hvor de plejede.

Den fyldte kurv gjorde ikke stemningen bedre, det lød et fælt brøl, " *%#*% knægt".

"Tror du virkelig du slipper for at slæbe kurven over i degnens køkken".

Grand grandonklen vraltede ud igen og smækkede med døren.

Yes, yes, han kan li mig grinede den kvikke nissedreng.

Som jeg sagde så er han en kvik knægt der snart skal konfirmeres, grand grandtanten blev glad for ham, og efter nogle år fandt grand grandonklen sig i at han var der.

"%%^*#%# knægt".

Nu hjælper han mig på kontoret, jeg er glad for ham, han er kvik med en computer.

Slut på afsnit nr 1000 og 1.

Videre til næste side med det om Jesus.

I Århus har de en julestald med den lille familie.
So en ding...
Nej det får vi ikke, men...



Men So ein ding... kan vi godt lave i Hjortshøj



Vi sætter bordfodbold på pause og laver en fin, lille Betlehemsstald foran vinduet i pejsestuen. Så venter vi på at de kommer...

(Et par EURO paller, et par skruer og en kvik hjælper, så er det hurtigt lavet).

-

I mange år har vi fået Fredslyset fra Betlehem, De Weise Men fra Skæring kommer med det.

Det brænder hele året i den katolske Vor Frue i Århus og bærers sidste onsdag i november til Kryptkirken hvor der tændes lys til alle lysbærerne.

I mange år har jeg tænkt at i Hjortshøj har vi ikke mulighed for lave et julespil.

Hvor skal vi finde tre vise mænd?

I fredags øjnede jeg alligevel en mulighed og snakkede med Jakob om det.

“Ok, jo det skal nok gå, hvis I kan lade være med at sige noget.”



Afsnit 1000 og 2

Jesus afsnit. Da det hele lige var begyndt.

Maria og Josef gik og ventede, en slags advent.

I ventetiden fik de at vide at Kejseren ønskede at der skulle være Folketælling i hele hans rige.

Back to roots, altså rejs tilbage til jeres rødder, der hvor jeres grand grandoldeforældre kommer fra, Betlehem. Der skal I skrives på mandtalslisten.

Det var vinter og der var langt fra Nazareth til Betlehem og koldt i bjergene.

De tog med gå-bussen.

Det tog nogle dage.

Betlehem var Josefs familieby og de blev godt modtaget af hans fætter som havde byens bedste herberg.

"Vi har ventet og ventet, hvor blev I af?"

Et blik på Marias mave var forklaring nok. En gravid kone går ikke så hurtigt,

“Alt er udsolgt og de betaler godt”, sagde fætteren, "men vi klarer det.

I kan bo billigt i stalden, der er lunt og godt sammen med dyrene og I kan få noget hø.”

Dagen efter gik Josef og Marie til folketællingskontoret og blev skrevet på listen.

Rejsen havde været anstrengende og om aftenen gik fødslen i gang. Det gik godt, Maria fødte en dreng.

Hvad der skete derefter kan I læse om forskellige steder; fx i Lukas og Selma Lagerlöf, de har hver deres version.

Fætteren var overrasket over at de ville rejse videre med det samme.

"Josef alene med en barselskone og en nyfødt til fods i bjergene” tænkte han. ”Det er da helt uforsvarligt"

Så kom der en uforklarlig godhed over den meget sparsommelige fætter og han følte en stor glæde da han sagde til Josef

”Det er alt for langt for dig at gå, du må få min bedste æsel til turen.”

Som I alle ved så kom de til Ægypten i god behold og de blev der til Herodes var død.

Slut på afsnit 1000 og 2.

Jerusalem år 2000

I 2000 var jeg i Jeresalen og besøgte også Betlehem. Fætterens familie har stadig herberget. Han fortalte at det er vanskeligt at drive forretning i byen, især for kristne. Mange rejser væk. Han ville helst at vi betalte med USd. Gavmildt fik vi nogle små hjemmeavlede bananer da vi gik.

Shepherds' fields, Shepherds' fields råbte alle de store drenge.
Det var det bedste turistår i mange år.
Wan'na go to shepherds' fields, 10 US!

Vi så at drengene gik med hver deres lille gruppe i forskellige retning.
Vi spurgte forsigtigt om hvorfor de ikke går samme vej.
"Det er smalle stier og der er mange små græsgange, alle kan ikke gå til det samme sted.
Vi ved jo heller ikke hvor hyrderne var den nat englens sang."

Jul 2018

/ peder

