

En FLUGT-beretning



Efter en utrolig mild start på november måned oprandt dagen: Torsdag d. 21. november 2024.

Det HerreLige Kulturselskab havde på deres foregående møde, i Fængslet i Horsens, besluttet at næste besøg skulle være [FLUGT-museet](#) i Oksbøl tegnet af Bjarke Ingels. Vi fra Hald Ege Per, Erik og Poul havde besluttet af køre hjemme fra kl. 9.00 og med en beregnet køretid på knap 2 timer, kunne vi alle mødes i museets cafe kl. 11.00.

I tørt føre gik det fint fra Hald Ege til Herning, så vi blev lidt overraskede, da vi kørte ind på motorvejen i Herning i 10 centimeter sne og ikke skyggen af snepløve med saltspredere i sigte. Heldigvis var der kommet vinterdæk på bilen ugen før. Hastigheden var resten af vejen til Oksbøl 50-60 km. i timen, så tidsplanen kunne ikke holde.

Undervejs fik vi kontakt til bilen fra Østjylland med Steen, Torben, Jørgen og Jens. De var i de samme problemer som os og endda værre: de kørte i en bil med sommerdæk!

Men heldigvis nåede vi alle, lidt forsinkede, uskadte frem og derfor var gensynsglæden, kaffen og bollen, en lise for de syv tapre HerreLige mænd.

Vi fik bestilt vores frokost hver især til kl. 13 og fik udleveret en

AUDIOGUIDE

Udstillingerne i FLUGT har ingen tekstplancher, men er baseret på lyd der aktiveres af gæsterne selv ved hjælp af en simpel audioguide. Audioguiden er inkluderet i entrébilletten og fungerer som en guide, når man bevæger sig rundt i udstillingen. Lydsekvenserne er indtalt af professionelle skuespillere på dansk, tysk og engelsk. Audioguiden aktiveres dels ved sensorer i udstillingerne og på den udendørs lydvandring og dels ved, at gæsten selv fører enheden hen over tydeligt markerede audiopunkter i udstillingen. Foretrækker du at læse tekst, kan du gøre vores værter opmærksom på dette, når du køber billet.

En virkelig anderledes, men smuk og tankevækkende udstilling. Bjarke Ingels smukke arkitektur i træ betog os alle.

Efter at have besigtiget udstillingen indendørs, mødtes vi alle til frokost i cafeen. Vi fik aftalt at nytårskuren skal afholdes d. 30. januar i Havglimts fælleshus i Hou. Vejret var heldigvis slået om. Solen skinnede og sneen var næsten væk, så vi besluttede, efter en kort gåtur udendørs, at køre hjem, mens vejene endnu var farbare og mørket endnu ikke havde sinket sig over landet.

Tak for HerreLigt Kultur-Selskab.

Poul