

# Skæmtrise

## Balladen om Kentman



Udbryderkongen Carl August

Mel: "Hvem sidder der bag..."

Tekst: Jørgen Søes Hejlsvig

Han sad i gråd og længsel  
den jul på vand og brød,  
derfor forlod han fængsel,  
farvel til risengrød.

Det var såmænd Lorenzen  
på evner var han rig  
så Lillejuleaften  
da graved' han sig fri.

For viljen var til stede  
i Celle nummer syv,  
Carl August gav ej svede  
som simpel indbrudstyv.  
Fra børnehjem til fængsel  
hvor kunsten fyldte ham.  
Han ejede friheds-længsel  
en blusel uden skam.

Han følte med Alberti,  
der sad knap et årti.  
Ministeren var sølle  
og ikke længere rig.  
Lorenzen var ej bølle,  
en hæderstyv så vis.  
Han brugte ikke kølle  
det stod i en avis.



Carl August: "Hvor der er en vilje,  
der er der også en vej!"

Han gravede sig en tunnel  
med møje og besvær.  
For planen den var skummel  
Og manden han var sær.  
Det var såmænd Lorenzen,  
en fængslende person,  
bag tremmer indtil døden  
på vrangen en kujon.

Kentman fik ej medalje  
skønt han var nok så klog,  
der var jo den detalje,  
han andres penge tog.  
Trods kunstneriske evner  
forblev han kriminel  
Carl Augusts stolthed revner  
i kampen mod sig selv.

Hans dyrekøbte frihed  
blev kort og nådesløs,  
med lænke om sit håndled,  
han sukked' og han frøs.  
Det var såmænd Lorenzen  
bag tremmer nok en gang.  
Han kendte konsekvensen,  
som blev hans svanesang.

**NB:** Carl Augusts største ønske  
var at blive kendt. Det blev han  
så sandelig også og ændrede  
helt naturligt efternavnet til -  
Kentman.