

Turen til Oksbøl Flugt museum torsdag d. 21 nov. 2024.

Gennem stærk snefygning ankom to biler fra henholdsvis Viborg og Odder med knap en halv times forsinkelse.

Dejligt at gense de herrelige herrer Poul, Per og Erik fra Viborg samt de ligeså herrelige herrer Steen, Jørgen, Torben og Jens. Vi havde desværre afbud fra tre herrelige herrer: Erland, Svend og Peder.

Vi fik en stærk tiltrængt kop kaffe med en bolle som indledning til nogle fine timers *samværd*.

Vi blev vist alle imponerede over "velkomst bygningen" ved arkitekt Bjarne Engels. Bygningen førte os til udstillingen 'Flugt'.

Mennesker har til alle tider været på flugt, fik vi at vide.

Gennem talrige tableau'er og udleverede elektroniske afspillere blev vi ført gennem flygtningens mange aspekter ved selve flugten og ankomsten til det endelige mål.

Hvis de overhovedet var så heldige at overleve og komme frem.

Flygtninge fra forskellige lande i vore levetid.

"Vores historier handler om mennesker som dig og mig" er overskriften på et afsnit af Museum Flugts hjemmeside".

Vi kunne alt for nemt identificere os med de menneskeskæbner, som blev oprullet foran os

Vi blev berørte og bevægede og måske også en del klogere, som vi gik rundt hver for sig uforstyrret af andre gæster.

Flygtninge er ofte kun et stort antal mennesker i vores bevidsthed. Så og så mange er flygtet fra grusomme situationer. Vi tænker ikke i enkelte menneske skæbner. Det kan vi ikke rumme.

Vi bliver forråede. Vi bliver ufølsomme og glemmer at tænke over, at flygtninge er mennesker som os selv. Vi rejser ud i verdenen som turister på vel planlagte rejser med al den bagage, som vi frit kan vælge i god tid. "At rejse er at leve", mente den gamle digter!

Så er det godt at Museum Flugt kan minde os om den skrækkelige virkelighed.

Efter rundgangen ventede et godt måltid mad i trygge omgivelser sammen med gode venner.

Tak til Poul for din planlægning af vores tur til Oksbøl.

Tak for det herrelige samvær til jer, der havde mulighed for at deltage i turen. Det blev en uforglemmelig tur for mig.

Vi aftalte, at vores næste sammenkomst i DHKS vil være til vores traditionelle Nytårskur og Taffel i Havglimt, Hou. **Sidste torsdag i januar 2025, som er torsdag den 30.**

I lighed med tidligere år vil vi gå i fiskemenu. I Havglimt vil vi starte dagen med kaffe og croissanter. Jeg vender tilbage med nærmere information om dagens forløb til næste år.

Ligeledes aftalte vi, at i april/maj vil vi mødes i Viborg. Vi skal se Hald Hovedgård og derefter er vi blevet inviteret til samvær i Per's havehus. Her vil Erik og Per spille for os og ledsage vores skønsang. Jeg tænker også, vi kan indtage vores madpakker i havehuset. Men de gæve Viborgensere vil nok udarbejde en plan for dagen.

Steen proponerede et nyt medlem – hans barndomsven 'præste Erik'. Faktisk har Steen allerede spurgt Erik, om han kunne tænke sig at være medlem af DHKS. Det vil han gerne.

Jens meddelte, at Svend gerne vil proponere sin gamle studie kammerat Hans. Også Hans har erklæret, at han godt kunne tænke sig at være en del af DHKS.

Egentlig har vi sagt til hinanden, at vi ikke ønsker at optage flere medlemmer end 12; men flere har hvisket mig i øret, at vi har erfaring for, at vi sjældent er fuldtallige til vores arrangementer. En enkelt har endog tilføjet, at han ikke er overtroisk med hensyn til tallet 13.

Men jeg synes, vi alle skal have mulighed for at tilkendegive vores mening om denne forøgelse af medlemsskaren.

Med herrelig og kærlig hilsen

Jens