

Turen til Fængslet i Horsens sammen med Det HerreLige KulturSelskab.



Vel ankommet til Fængslet blev vi trakteret med kaffe og gode croissanter fyldt med dejlig chokolade (vistnok købt i Lidl). Desværre var der afbud fra Erland og Ole.

Efter kaffen fik vi udleveret adgangsbilletter og blev modtaget af vores unge guide. Han var en meget vidende og kompetent guide, skulle det vise sig. Jeg tror at den guidede tur, som skulle vare en time, varede halvanden time. Der blev slet ikke tid til at gå rundt på egen hånd, da der var bestilt frokost i cafeen til kl. 11.30. Så bliver der også mulighed at besøge Fængslet med konen.

Min hukommelse er ikke til at gengive de historier vores udmærkede guide fortalte på rundvisningen, med det der nok berørte os mest, var historierne om den sidste henrettelse med økse i Danmark i 1892 af Jens Nielsen (manden der ville dø) foretaget af skarpretter Seistrup, samt historien om flugtkongen Carl August Lorenzen/Kentman.

Af hensyn til Erland og Ole har jeg på hjemmesiden tilføjet en artikel fra wikipedia om Jens Niensens liv, en artikel fra BT fra 20. juli 2016 om Theodor Seistrup, samt en artikel om Carl August Lorenzen/Kentman, så har de mulighed for, at få lidt af den viden vi andre fik.

Efter den informative rundtur var det tid til dejlig frokost i cafeen. Den nye tradition med en sang fra Jørgens hånd, før maden, blev fuldt. De øvrige cafe-gæster klappede behørigt efter Det HerreLige KulturSelskabs havde stemt i med skæmtvisen: "Balladen om Kentman." Tak til Jørgen.

Det blev besluttet at de herrer fra Hald Ege Erik, Per og Poul arrangerer en tur til [FLUGT-museet i Oksbøl](#) torsdag d. 21. november 2024.

Per og Poul måtte desværre, af forskellige grunde, forlade Det HerreLige KulturSelskab, da de øvrige (Steen, Erik, Svend, Jens, Torben, Jørgen og Peder) drog videre til Industrimuseet.

Tak til Ole, Jørgen og Steen for et godt arrangement.

Poul